

## **Programma Festival Buiten Westen**

### **Op de Muntsluis tegenover de Cereolfabriek**

Buiten Westen laat NU buiten zien wat vanaf volgend jaar in de Cereolfabriek te doen is. Van 16.00 tot 20.00 uur is het programma ook geschikt voor kinderen, vanaf 20.00 uur zijn er voor kinderen geen speciale activiteiten meer.

Alle programma onderdelen zijn gratis! Voor de rondleiding in de Cereolfabriek vragen we een donatie voor de inrichting van de foyer van het theater. Op de Muntsluis staan tenten waar als het regent de workshops in plaats vinden.

Buurten, eten & drinken verzorgt de horeca en catering, samen met cafe Kanaalzicht. Je hoeft tussendoor niet naar huis om te eten.

Zie [www.facebook.com/buitenwestenutrecht](http://www.facebook.com/buitenwestenutrecht) voor details over de programmaonderdelen en actuele updates...

## **Podium:**

16.00 uur: **openingsceremonie**

16.15 uur: **De Gitaarclub**

Vier leerlingen van Mari-anne Hof laten horen hoe het klinkt als ze samen spelen.. Ze spelen o.a. composities van Mari-anne.

17.00 uur: **het Beginnersorkest**

Het Beginnersorkest is een samenwerkingsverband tussen Het Wilde Westen en Muziekvereniging De Bazuin. Onder leiding van Bart Neuvel spelen beginnende muzikanten samen.

17.30 uur: **Big Band Jazz West**

Bart Neuvel en Kitty Looten spelen elke week met Big Band Jazz West. Via bossanova en funk naar de jazz. Het is nog spannend of ze allemaal op het podium passen.

18.45 uur: **The Pinknotes**

Sinds september 2011 bestaat popkoor the Pinknotes. Een popkoor voor jongens en meiden vanaf 12 jaar. Onder (bege)leiding van Suze van Calsteren en Wendy Bontje spetteren ze van de sluis af!

19.15 uur: **Charles Hawtrey & the Def Aids**

Oude vrienden in een nieuwe band. Wat the Cavern was voor the Beatles is Buiten Westen voor Charles Hawtrey. Hun naam komt voor op het legendarische album Revolver.

21.00 uur: **Jazzcats & Black Gospel & Caroline Lobanov**

De resultaten uit de hardbop workshops en de black gospel cursus mogen er zijn! Met een combo bestaande uit Bob Roos, Dion Nijland en Erik Brouwer brengt Caroline Lobanov de energie en de soul: sing it out loud!

22.15 uur: **Modeshow van Abdoul Bour**

Met de nadruk op Show een modeshow van fairtradestoffen uit Mali en Congo.

23.00 uur: **ISRI**

Is het Berber? Is het Balkan? Is het Reggae? Het heeft een beat en het komt uit de buurt: de nieuwe multiculti mix band ISRI sluit Buiten Westen af als het eindelijk donker begint te worden. Blijf je even dansen?

## **Dansvloer:**

17.00 uur: **demonstratie Taekwondo door Kisport.**

In de Cereolfabriek komt ook een gymzaal. Kisport laat daar kinderen bewegen. Een demonstratie in de schoonheid van het bewegen.

18.30 uur: **Kinderdans**

De leerlingen van Anke Ottema laten zien wat ze in de danscursussen hebben gedaan.

20.00 uur: **Sahmeran**

Oriëntaalse Dans zoals Sevım Ilgün dat doet in haar cursussen. Omdat het het jaar van de slang is mogelijk een slangedans, en tijdens de langste nacht een Lichtdans.

20.15 uur: **Streetdance & Hip Hop**

B-boys en B-Girls dansen elke week met Domingus. Ze oefenen hun moves en battles en laten het nu buiten zien.

## **MUZIKTENT**

16.00 uur: **Kleuterdans**

Lekker meedoen of gewoon eerste even kijken. Dansen voor de kleinsten, en de groten mogen meedoen.

16.30 uur: **Muziek op Schoot**

Samen met je klein(e) kind muziek maken? Doe hier vast een keer mee.

17.00 uur: **Gitaren, Gitaren en Gitaren**

De elektrische gitaar leerlingen van Johan Verbeek spelen solo en samen.

18.30 uur: **Tutti Celli**

Tall Canetti zegt dat je nooit te oud bent voor Cello. Of te jong. Probeer het vandaag zelf!

19.00 uur: **Dwarsfluit optreden**

Hoe weet je of een docente goed is? Als je haar leerlingen hoort spelen!

Leerlingen van Susanna Edixhoven treden op.

20.00 uur: **Peresa Music**

Singer Songwriter Emi vult de tent met zijn eigen werk, en misschien mag u mee schrijven.....

21.00 uur: **theater surprise**

Marijke Molenaar heeft met een klein clubje speciale verrassingen gemaakt voor Buiten Westen.

## **Workshops & presentaties**

doorlopend: **Hier komt u straks.....**

Wat komt U straks doen in de Cereolfabriek? Laat het nu al zien met een miniatuur attribuut. (zie [www.hierkomtustraks.nl/straks](http://www.hierkomtustraks.nl/straks))

doorlopend: **Het Kleed van West**

Bewoners uit Utrecht West verwerken persoonlijke verhalen, dromen en anekdotes in een stukje tafelkleed. Lievelings' maakt hier 1 tafelkleed van van ruim 12 meter. Op Buiten Westen zal dat tafelkleed in gebruik genomen worden. Kom en laat je verrassen door de mooie verhalen van je buurtgenoten

16.30 om het half uur: **Rondleidingen in de Cereolfabriek**

Het bouwterrein is onder begeleiding beperkt toegankelijk. Vooraf Aanmelden en Doneren en kaartjes halen bij de infostand/kassa op de brug aan de Cereolfabriek kant.

Bij sommige rondleidingen zijn kunstzinnige verrassingen, informeer bij de stand.

16.00-20.00 uur: **de Bibliotheek Utrecht**

Literair Loungen met optredende schrijvers: Enne Koens, Marcel van Driel, David Mulder, Caroline Kramer, Jeroen Blanken. Ze lezen voor uit hun (kinder)boeken. Er is ook een leestafel . Zie de tent voor details.

16.00 - 20.00 uur: **Bso Oog in Al**

Steeds verschillende workshops: bouwen met marshmallows en spaghetti, verven met touwtjes, grote spellen.

16.00-20.00 uur: **Wunderle's Kinderkunst**

Kijk om de hoek met de extra large Wilde Westen Om de Hoek kijker. Wel eerst even zelf komen maken, olv. Verena Willemse.

16.00-20.00 uur: **de Bakbrommer**

Mam, wat eten we vandaag???? Hier mag je het zelf maken. Wat? de verklappen we nog niet aan kleine pottekijkers.... Met bakblikken en beweging.

16.00-19.00 uur: **De beste spreekbeurten van de st. Dominicus**

Zo leer je nog eens wat: de beste spreekbeurten van de st. Dominicus nu buiten op de sluis, voor iedereen toegankelijk. (en kijk mee met het project mee-makers....)

18.00 -19.00 uur: **Koffierituelen**

Muziekmaken, spelen en dansen, terwijl de koffie Afrikaans gezet wordt

22.00 uur: **ZIKR**

In Egypte wordt een ZIKR gegeven ter ere van een feestelijke gebeurtenis in een mensenleven. Dan zet men een kleurrijke tent op, nodigt muzikanten uit en maakt lekkere hapjes en muntthee. Vervolgens is iedereen welkom om mee te dansen. Je hoeft hiervoor geen danservaring te hebben, want iedereen kan het!  
olv. Karin Elich

doorlopend: **Verrassingacts**

Wie weet is de man die naast u zit aan de picknicktafel eigenlijk een acteur? of een zanger? Wordt u misschien stiekem getekend? Buiten Westen blijft spannend.....